

HEER, GEEF HAAR DE EEUWIGE RUST.

† BID GOD VOOR DE ZIELERUST †

van Mevrouw

Romanie COBBAERT

Echtgenoot van Mijnheer

Firmin VAN DEN NEST

Geboren te Ophasselt den 16 Juli 1892 en daar
overleden, den 27 Augustus 1940.

Versterkt door de H. H. Sakramenten.



De dood zal ons verrassen. Hij zal ten minste zijn best doen om ons te overvallen. Hij zal komen als een dief, die 's nachts een gat in den muur boort, en het huis plundert. Zoo voorspelt het onze Zaligmaker. Tevens waarschuwt Hij ons op onze hoede te zijn, te waken altijd gereed te staan, daar de dood iederen stond kan daar zijn. Wellicht heeft Hij die onzekerheid gewild, om onze verwachting wakker te houden, om onze waakzaamheid te prikkelen.

Bode H, Hart 1930.

In dit tranendal ontmoeten wij vele kwalen die ons ontroeren, ons bedroeven en ons hart als met eenen nevel bedekken. O Jezus, trooster onzer ziel, onze mond staat als verstomd en het is onze stilzwijgendheid die tot U spreekt.... want Gij alleen, kunt de ziel "zoo ellendig en arm" "reinigen en beschermen."

Bemide Echtgenoot, Kinderen, Familieleden en Vrienden, bewaart mijne gedachtenis in uw hart en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde-
(Zeven jaar en 7 maal 40 dagen.)

Druk, Geo De Clercq - Ophasselt