

Geloofd zij Jezus-Christus.



TROOSTEND AANDENKEN

van

MARIE-JEANNE COECK

teergeliefd dochtertje van

Henri en Hilda De meulemeester

geboren te Oprakel, de 30 maart 1955
en aan de liefde zijner ouders ontrukkt
te Viane, de 19 maart 1959.

Een teder bloempje stond te groeien
Op 's werelds dorren grond;
God zag het zo bevallig bloeien
Dat Hij een engel zond.
En zei:
Ga, doe dit kindje blozen
Bij mijne liefste rozen;
Gods engel vloog,
En 't bloempje werd verplant
In 't lustprieel van 't Hemels Vaderland

Dr. Vw Modde, Everbeek.