

Geloofd zij Jesus-Christus, AMEN.



Bid voor de Ziel

van

ANASTASIA COESENS

Weduwe van

PETRUS DE MEYER

Lid van de Derde Orde van den H. Franciscus van Assisen.

Geboren te *Nederbrakel*

Den 19 Juli 1828 en er godvruchtig overleden

Den 10 April 1912.

Versterkt door de H.H. Sakramenten.

Hare wegen waren schoone wegen en al hare
voetstappen vreedzaam. Prov. III. 7

De zoetste troost die men in het sterfuur behoudt
is de gewetensvolle getuigenis, van geweest te
zijn, eene rechtzinnige en getrouwe vriendin,
eene teedere en verkleefde moeder en van aan
zijne kinderen voor erfenis te laten goede grond-
regels en christelijke deugden. H. Fr van Sales.

Het is noodig dat wij steeds in de gesteltenis
zijn van in dien tijd en op de wijze te sterven dat
de Heer het zal willen. H. Alphons.

Mijne kinderen, luistert naar uwe moeder,
dient den Heer in geest en waarheid, doet altijd
hetgeen den Heere behagelijk is; beveelt met zorg
aan uwe kinderen, dat zij werken van rechtvaardig-
heid en liefde oefenen; dat zij God gestadig
voor oogen hebben, en Hem t'allen tijde uit al
hunne krachten loven en dienen.

En nu, o Heer! doe met mij volgens uw welbe-
hagen, en gebied dat mijne ziel in vrede onthaald
worde. Tob. III. XIV.

Zoet Hert van Maria wees mijn heil. 300 dag. afl.

R.

I.

Ø.

Nederbrakel Jos. Radys-Galle & Th. Gorller.