

Het zoontje is niet dood, maar slaapt.  
Marcus, 5, 39.

†

TROOSTENDE GEDACHTENIS

van

**ANDRÉ-VICTOR COESENS**

zoontje van

**Henri en Leonie MEERSCHAUT**

geboren te Nederbrakel,  
den 12 Maart 1942 en er aan de liefde zijner ouders  
ontruikt, den 28 Mei 1942.

Uw zoontje slaapt... Och weent niet meer,  
brave ouders ; lief kind  
André slaapt, nu stil en teer ;  
niets zal hem hier nog hinderen.

Hij ligt ontbloemd en bleek als was  
in 't reine witte toogje  
zoo blank, alsof 't een lelie was  
en sluit zijn hel blauw oogjes.

Hij slaapt. — De dood en heeft op hem  
geen meesterschap te winnen :  
't ontwaakt op Jezus'zoete stem  
en hupt zijn hemel binnen.

Daar leeft hij nu, daar lacht hij nu  
Een engel bij de Engelen  
Vader, moeder, weent niet meer, 't geloof  
Zal troost bij tranen mengen.

R. I. P.

Drukk. Vandendriessche-De Vleeschauwer.