

Gelijk het den Heer behaagde, zoo is het geschied ;
de naam des Heeren zij gezegend. (Job, I 21)



Zalig Aandenken

van Mevrouw

CLOTHILDE COESENS

Weduwe van den Heer

OMER MACHTELINCKX

geboren te Nederbrakel den 4 Juni 1877, en aldaar
zeer godvruchtig overleden den 22 December 1938,
door de H. H. Sacramenten der stervenden gesterkt.



Zij was 'n vrouw in den vreeze Gods opgevoed,
altijd zacht in hare betrekkingen en ten allen tijde
de geboden des Heeren onderhoudend : dit verschafte
haar het waar geluk dat het aardsche leven in een
huiskring brengen kan,

Ze had 'n gouden hart en menigeen vond bij haar
troost in sombere dagen, want ze wist in haar zacht
gemoed medelijden te dragen in den nood, indachtig
het woord van den Meester : " zalig zijn de berm-
hertigen, want ze zullen bermhertigheid verwerven...,,

De Heer beproefde haar op het einde van haar
leven met 'n lastige en droeve ziekte, doch als een
ware christene heeft ze alles met liefde en verduelig-
heid verdragen.

Mijn brave kinderen, en gij, mijn broeder, die
steeds voor mij zoo goed zijt geweest, heb dank voor
uw goede zorgen, die ge mij met zooveel liefde hebt
gegeven ; God zal u erom loonen en ons eens samen
vereenigen in den hemel.

Jezus, Maria, Jozef,

(7 jaar & 7 quad. af.)

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt