

Gelooft

SUS, AMEN.

**Bid voor de Ziel**

van

**JAN-BAPTISTE COESENS**

Echtgenoot van

**IDA GHYS**

Lid van 't genootschap van den H. Franciscus Xaverius

*Geboren te Nederbrakel*

Den 17 September 1838 en aldaar overleden

Den 5 September 1910.

Versterkt door de H.H. Sakramenten.

Gelukkig en wijs is de mensch die leeft gelijk  
hij wenscht in zijne dood gevonden te worden.

Thomas a Kempis.

De vrees des Heeren is de roem van den ouder-  
ling. Ecc. 8.

Joannes-Baptiste was een goede huisvader, een  
voorbeeldige echtgenoot.

Vrouw en kinderen had hij innig lief en be-  
trachte niets zoo zeer dan hun tydelijk en geestelijk  
welzijn.

Hij heeft zijnen plicht begrepen en de Heer zal  
hem het eeuwig loon nu schenken.

Mijne kinderen, luistert naar uwe moeder en  
eert ze alle dagen van uw leven. Blijft getrouw in  
den dienst van God en bidt tot lansenis mijner ziel.  
Troost u weldra zullen wij elkander wederzien.

Mijn Jesus barmhartigheid. 100 d. afl.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid.

300 dag. afl.

R.

I.

P.

Nederbrakel, Drukk. Jos. Radys-Galle & Th. Gorller