

Niet een onvoorziene dood moet men vreezen, maar
eene dood zonder voorbereiding.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

PIERRE COESENS

echtgenoot van Mevrouw

IRMA CARLIER

geboren te Nederbrakel den 16 Augustus 1876 en
aldaar overleden den 24 April 1933.

Gezalf met de H. Olie.

Heden is de mensch, morgen is hij verdwenen. Gelukkig dan die het uur zijner dood gedurig voor oogen heeft en zich alle dagen bereidt maakt om te sterven.

Zalig is dan, Hij die den raad der goddeloozen niet heeft gevolgd en op hunnen weg niet bleef staan, maar die smaak vond in de wet des Heeren en die wet overdacht dag en nacht.

Wij moeten de dood aanzien als het einde onzer elenden als het begin van een waarachtig leven, als de verlossing van een droeve gevangenis, als de wederkeering tot ons geliefd vaderland en den ingang van ons eeuwig geluk.

De deur des Hemels is altijd open om degenen te ontvangen die hun betrouwen op Maria stellen.

Bemide echtgenoote, kinderen en bloedverwanten, mijne zoo haastige dood heeft u getroffen wellicht, mocht zij voer u allen eene les wezen en u voor oogen houden de zware plicht Gods geboden te volbrengen en te leven als goede christenen, opdat wij, op Gods barmhartigheid hopende eens te zamen mogen verenigd zijn in het Hemelsch Vaderland.

Mijn Jesus Bermhertigheid 100 d. afl.

Rust in Vrede.

Druk. Wed. O. Surdiaccourt. Nederbrakel.