

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ROSALIA COESENS

weduwe van Mijnheer

CHARLES-LOUIS HUBO

geboren te Nederbrakel, den 12 April 1828 en aldaar
overleden den 14 September 1912.

Voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.



Zij verachtte niemand, deed niemand onrecht
aan, zij vluchtte de leugen en de lastertaal en uit
liefde tot God begeerde zij aan eenieder dienst te
bewijzen.

H. BERN.

Wie God vreest zal gelukkig zijn in zijne laatste
stonden; in zijne doodsuur zal hij gezegend zijn.

Vaartwel lieve Kinderen, ik ben aan uwe oogen
onttrokken maar niet aan uwe liefde. Ik bewaar de
gedachtenis van den troost en zorgen die gij mij
verleend hebt.

GEBED.

Wij bevelen U, o Heer, de ziel van uwe dienaress
Rosalia opdat zij voor den wereld gestorven, bij U
moge leven, en van uwe oneindige barmhartigheid
bekome vergiffenis der zonden door Jezus-Christus
onzen Heer, Amen.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dag. aflaat).

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.