

Mijn taak is af, mijn werk volbracht...
Mijn levensavond neigt ten nacht...
Ik zal met blij verlangen
Mijn loon uit Godes hand ontvangen !



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

VITAL COESENS

Echtgenoot van Mevrouw

CELINA VAN TWEMBEKE

geboren te Nederbrakel, den 5 November 1858 en
aldaar overleden den 19 Mei 1925.

Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten

Te vroeg werd deze brave man ontrukkt, aan de liefde der zijnen: hij had hun nog menige jaren tot voorbeeld kunnen dienen van echtelijke trouw, van godsvrucht, van werkzaamheid en van naastenliefde.

Dat Gods wil geschiede!. Met kristene gelatenheid dragen wij die beproeving, o Heer, en mocht de herinnering aan den dierbaren Afgestorvene ons een spoorslag zij op het pad der trouwe plichtvervulling, opdat wij ook eens de troostelijke woorden mochten vernemen bij onze Hemelvaart: « Kom binnen, mijn trouwe dienaar en geniet ruimschoots van de hemelsche genuchten die beloofd zijn aan degenen die Gods wegen bewandelen. »

Mijne dierbare Echtgenote, ik ben aan uwe oogen onttrokken maar niet aan uwe liefde, ik behoud het geheugen van uwe verkleefdheid en van de vertroosting die ik bij u heb genoten. Wees u mijner indachtig in uwe gebeden en H. Communiën. Tot weerziens hierboven bij den Heer.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.
(300 d. afl.)

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Rust In Peis.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert