

Lid der Congregatie van Onze Lieve Vrouw,
der Meisjespatronagie
en van den Eucharistischen Kruistocht.



Trots alle toepassing van wetenschap en onder-
vinding, trots alle hulp en krachtinspanning, toch
treedt de dood zegevierend vooruit.

Zij heeft op aarde geleefd als eene ware engel;
engel van godsvrucht en liefde tot God; van
eerbied en gehoorzaamheid ten opzichte harer
ouders; van minzaamheid en liefstelligheid voor de
mensen. Gedurende hare ziekte werd ieder die
haar naderde, getroffen door haar minzaam en op-
geruimd karakter, door hare kristelijke onderwer-
ping aan Gods heilige schikking en haar groot
betrouwen op het H. Hart van Jezus.

Haar ziel was welgevallig aan God en daarom
laatste Hij zich haar uit het midden der boosheid
weg te nemen! De menschen zien dit wel maar zij
begrijpen en bedenken niet dat zulks eene genade
is van God en eene weldaad die Hij doet aan zijn
uitverkorenen!

Lieve Moeder, wat hebt gij geleden voor mij!
Versterkt door uw groot Geloof, gedreven door
uw moederlijk hart stondt gij dag en nacht bij mij
en hebt gij door uwe teedere zorgen mijn lijden
verzachtt!

Lieve zusterkens en bloedverwanten, ik had
u willen blijven omdat gij mij zoo lief zijt en gij
zoo veel bemindet, God heeft het anders geschikt
dat zijn Heilige Wil gezegend zij. Ik ga bij vader, in
den schoonen hemel waar ik met hem voor u allen
zorgen zal. En gij, lieve vriendinnetjes, hebt
voor uwe genegenheid en blijft mij gedenken
uwe gebeden.

Alles voor U, H. Hart van Jezus. 300 dagen.

H. Hart van Jezus ons toekomen rijk. 300d. af

R. I. P.

Soetgem Druk. wed. Th. De Keyser hantteet