

Na weinigen tijd zullen wij wederom met hem,
dien wij nu beweenen, vereenigd zijn. H. Basilius



BID VOOR DE ZIEL VAN

MIJNHEER

FRANCISCUS COESSENS

weduwnaar in 1^e huwelijk van

Mevrouw SIDONIE JACOBS

echtgenoot van

MEVROUW EULALIE ROELANDT

geboren te St-Blasius-Boekel den 24 Januari 1861

en aldaar godvruchtig overleden

den 28 Januari 1932

versterkt door de H. Sacramenten der Stervenden



Weenen wij niet over hem als over eenen doode
Ware vrienden zijn altoos te samen, en ofschoon zij
lichamelijk gescheiden zijn, blijven echter bij el-
kander door het geheugen.

De christene menschen mogen bedroefd zijn
wanneer dierbaren hun door den dood ontnomen
worden, ja zelfs mogen zij tranen storten over
hunne overledenen; maar het geloof zal voorzeker
die bedroefden troosten en den tranenvloed stelpen
door het gedacht dat zij, die dit leven en ons ver-
laten hebben, tot een beter leven overgegaan zijn.

De dood is eene rust, eene bevrijding van het
zweeten en zwoegen op aarde. Ziet gij dan een
uwer aanverwanten van hier gaan, word niet ont-
roerd, maar maak u zelf gereed.

Lieve echtgenoote, kinderen en vrienden, mijn
lijden op aarde is voorbij. Gij hebt mij vergiffenis
geschonken over de fouten die ik in mijne men-
schelijke zwakheid bedreef. Gij weet dat ik u
bemind heb, bidt God dat Hij mijne ziel in genade
ontvange.

Akten van **Geloof, Hoop, Liefde & Berouw**