

Heer, voor ons geluk was zij ons door U gegeven  
en nu Gij haar van ons teruggeischt, zonder klagen,  
maar met het hert vol droefheid geven wij haar  
terug.

(H. BERN.)



BID VOOR DE ZIEL VAN

**Maria Cordula COESSENS**

weduwe in 1<sup>e</sup> huwelijk van  
**EUGEN DE POORTERE**

en in 2<sup>e</sup> huwelijk van  
**PETRUS REYNS**

*Eere teveraarster van O. L. V. van het H. Hart*  
geboren te Strypen den 9 Augustus 1847  
en zeer godvruchtig in den Heer ontslapen  
te Bevere den 18 April 1922

*versterkt door de laatste HH. Sacramenten.*

Wanneer zij gestorven was, herinnerde ik mij  
haar leven, dat zoo godvruchtig zoo liefdevol, zoo  
stichtend was; en tranen vloeiden uit mijne oogen.  
Zij die de goedheid van haar hert en de schoonheid  
van hare ziel hebben mogen kennen, beweenen en  
betreuren ons verlies. (H. AUG - H. GREG.)

Welwillend ziet God neer op haar, die zich zelven  
vergeet en barmhartigheid oefent aan anderen; Hij  
blijft die goede werken indachtig. (ECCL. II.)

Veel heeft ze geleden in hare laatste dagen, maar  
met alle verdueligheid en onderwerping verzekerd  
van de waarheid der woorden: gelukkig de mensch  
die de beproeving lijdt, want, nadat hij beproefd is  
geweest, zal hij de kroon des levens ontvangen,  
welke de Heer belooft aan dezen die Hem dienen.

*Vaartwel, bemint kinderen en kleinkinderen;*  
ik sterf; maar mijne liefde voor U sterft niet. Wij  
zullen later elkanderen terugvinden in den hemel.  
Hebt allen dank voor uwe goede en aanhoudende  
zorgen, door dewelke gij mijn lijden hebt verzacht.  
Dat God u zegene en u beware. Vergeet mij niet in  
uwe gebeden en uwe H. Communiën.

Mijn Jesus bermhertigheid (100 d. afl.)

Wed. Wattyn, Bevere