

De zielen der rechtvaardigen zijn in de hand Gods. Wie kent de raadsbesluiten en oogmerken van God? Wijsb III 15 Rom XI

Bid voor † de ziel van

CÉLINE COLPAERT,

Echtgenoot van Mijnheer

CYRILLE BIJL.

Geboren te Cruyshautem, den
17 Oktober 1876 en overleden te Everbeek,
den 3 Maart 1936.

Versterkt door de troostmiddelen
onzer Moeder de H. Kerk.

Verdrukking en angst zijn op mij neergestort; toch waren uw geboden aanhoudend het voorwerp mijner overdenkingen.

Ps 118, 143

Groot zullen bij God de verdiensten zijn van hen, die aan hun kinderen een kristelijke opvoeding gegeven hebben. H. Hier.

Allen, die haar gekend hebben, bewonderden den eenvoud harer godsvrucht en de goedheid van haar hart. Nooit deed ze iemand leed en zocht immer naar de gelegenheid anderen behulpzaam te wezen.

Duurbare Echtgenoot, kinderen en kleinkind, broeders, en zusters, hebt dank voor uw groote liefde: ik weet dat gij getroffen zijt in hetgeen u het duurbaarste was. Hebt moed: we blijven door de liefde vereenigd in God. Bidt voor mij.

Bermhertig Jezus, geef haar de eeuwige rust.

300 d. afl.

Everbeke druk. Depessemier-Vanderdonckt