

Geloofd zij Jezus-Christus.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria Alexandrina Colpaert

weduwe van Mijnheer

Petrus Jan Frans De Rijk.

Geboren te Brussel de 22 Januari 1875,
en godvruchtig overleden te Temsche
de 15 Mei 1949.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.

—◆◆◆—

De Heer had haar een schone ziel verleend. Zij was recht van harte, minzaam van karakter, sterk door het geloof, en doordrongen van de vreze des Heren die het beginsel van alle wijsheid is.

Sap. viii.

Van jongs af God gevreesd hebbende, aanvaardde zij goedhartig het lijden dat haar overkwam en onderwierp zich volkomen aan de wet des Heren. Zij wist op wien zij haar vertrouwen stelde. Immers, Jezus zal, bijzonder in het uur des doods, de verzekerde toevlucht zijn van dezen die Zijn H. Hart vereren. De godsvrucht tot Maria en den H. Rozenkrans is een waarborg van zaligheid.