

Ik had aan God de kracht gevraagd
om succes te bereiken;
hij heeft mij zwak gemaakt opdat
ik nederig zou leren gehoorzamen.

Ik had gezondheid gevraagd om
grote taken te volbrengen;
hij heeft mij ziekte gegeven opdat
ik betere dingen zou doen.

Ik had rijkdom gevraagd opdat ik
gelukkig zou zijn;
hij gaf mij armoede opdat ik wijs
zou zijn.

Ik had macht gevraagd om door
de mensen gewaardeerd te worden;
hij gaf mij zwakheid opdat ik de
nood aan God zou voelen.

Ik had een partner gevraagd om
niet alleen te zijn;
hij gaf mij een hart opdat ik al
mijn medemensen zou beminnen.

Van wat ik vroeg kreeg ik niets,
maar ik kreeg meer dan ik had gehoopt;
Ik ben onder de mensen
de rijkstbedeelde.

Mevrouw COLPAERT en kinderen
danken U voor uw medeleven.