

Die met Christus geleden hebben, zullen ook met
Christus verheerlijkt worden.

H. Paulus.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

THEOPHILE COLPAERT

echtgenoot van Mevrouw

Marie DELAUW

geboren te Everbecq, den 1 April 1873,
godvruchtig overleden te Ronse den 9 October 1937,
voorzien van de HH. Sakramenten.

De rechtvaardige sterft gerust, zijn dood is het einde
van het tegenwoordige en het begin van een beter leven.

H. Bonaventura.

Hij was een man van geloof, een ware christen, die
God en zijn Kerk lief had, standvastig in zijn overtuiging,
onwankelbaar in zijne hoop: niets was in staat hem
van zijn godsdienst te doen afwijken.

Zijn christelijke overtuiging lag diep in zijn eenvoudige
ziel, hij had Gods geboden steeds voor oogen, diende God
in alle oprechtheid des harten, offerde zijn lijdensbed aan
zijn godtelijken Zaligmaker en stierf in de godsvrucht
waarin hij geleefd had.

Mijn duurzame Echtgenoot en Kinderen, God roept
mij; vergeet mijn lessen niet, blijft standvastig op den weg
van eer en deugd: bemind elkander gelijk ik U bemind
heb en gij zult gelukkig zijn op aarde. Vergeet mij niet
in uwe gebeden. Tot weerziens in den Hemel.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

300 d. afl.

H. Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d afl.

.....
Drukk. Massez-Meert, Ronse