

O dood! o groot geheim des doods! Hoe wel leert  
gij wat de mensch op aarde is. H. Lig.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

**IVO CNUUDE**

WEDUWENAAR VAN WIJLEN

**Mathilde Van Tieghem**

en **Rosalie De Coninek**

EN ECHTGENOOT VAN

**Mevrouw MARIE VAN TIEGHEM,**

*Schepene van Sinte-Maria-Lierde,*

geboren te Nazareth den 10 April 1840 en overleden  
te Sinte-Maria-Lierde den 18 Mei 1906,  
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Alles is geschied gelijk het den Heer behaagde ;  
dat de naam des Heeren gezegend zij! Job. 1. 21.

Wanneer het morgend is, denk dat gij misschien  
den avond niet zult bereiken ; en wanneer het avond  
is reken niet op den dag van morgen. God, met ons  
te ontnemen wat hier op aarde ons het duurbaarst  
is, doet ons zoo naar den hemel verlangen en ver-  
zuchten. Im. Chr.

Duurbare echtgenote en kinderen en gij allen die  
mij bemind hebt, ik smeeke u door onzen Heer J. C.  
weest mij in uwe gebeden gedachtig Rom. xv.

Goede Jesus, wij bidden u door uw bitter lijden  
en uwe oneindige verdiensten, verleen hem de  
eeuwige rust. Miss. Tom.

Hart van Jesus maak dat ik U altijd meer en  
meer beminne. 300 dagen afl.

**R. I. P.**

-----  
Druk A. Vandendriessche, Audenaarde.