

De dag des Heeren zal komen gelijk een dief in
de nacht. (Ad. Thes. V. 2.)



BID VOOR DE ZIEL

van

MICHEL - ALBERT COMBEL

zoon van CYPRIEN - GUSTAAF en
van Marie - Elisabeth GODEFROID

geboren te Oudenaarde 25 September 1904
en schielijk overleden te Gelsenkirchen
(Duitschland) 1 Mei 1943.

—

Gelijk een dief in de nacht en op het uur toen wij
er niet aan denken, zal de dood komen en ons voor
Gods rechterstoel brengen. Het besluit dat de Apostel
Paulus naar het voorbeeld van Christus er uit trekt is :
dat we moeten geestelijk waken en altijd bereid zijn.

Dit vermaan geldt voor alle tijden, maar nooit was
het meer van toepassing dan op onze dagen nu dat
het gevaar letterlijk boven ons hoofd hangt dag en
nacht. Zoo ging het met onzen duurbaren overledene
en zijne gezellen die in hun kamp op den vreemde
verrast werden in den slaap.

Gelukkig de christenen die gelijk onze overledene
voor hun afreizen tot de Heilige Sacramenten nade-
ren en die getrouw aan hunne beloften elken dag
hunne familie gedenken en door een oprecht berouw
zich tot alles bereiden. Hen zal de dood wel onver-
wachts maar niet onvoorbereid treffen. De Heer zal
dan de ellende van hun bestaan aanzien als voldoen-
de boete over vroegere fouten en hen in genade kun-
nen ontvangen.

Bemide MOEDER, geliefde ZUSTERS en BROEDERS
ik dank u nogmaals voor uwe raadgevingen en gebeden
weest mij nu bijzonder in uw gebed indachtig
en ik zal den Heer vragen dat Hij in Zijne liefde u
voor alles honderdvoudig vergelde.

Goede Heer Jesus, geef hem de eeuwige rust.
(300 dagen).