

De rechtvaardige, al wordt hij ook door de dood
verrast, zal bij God in vrede zijn. (Wijsheid III)



Bidt God voor de Ziel van

Mevrouw

RACHEL CONSAEL

echtgenote van Mijnheer

Leopold Thys

geboren te Gent, de 19 December 1887 en
overleden te Bevere-Oud., de 4 April 1951.

Van deze christene, die zo onverwacht uit ons
midden weggerukt is, moet in waarheid getuigd
worden dat zij een deugdzame vrouw was. Ps. 26

Daarom was sterven voor haar ontbonden wor-
den en met Christus zijn. Phil. V 23

In de vrees des Heren opgevoed, heeft zij haar
Schepper en Vorst getrouw geweest en nooit
een andere vrees gekend.

In Gods oordeel zullen de rechtvaardigen on-
wankelbaar s'aan, zij zullen in eeuwigheid leven
en uit 's Herens hand het rijk der glorie en een
schone kroon ontvangen.

Vaarwel, dierbare Echtgenoot, hebt dank voor
uw jarenlange en trouwe liefde. Troost u, eens
zullen wij na de huidige al te plotse scheiding
elkander weervinden in de hemel om nooit meer
gescheiden te worden.

Teergeliefde Kinderen, Kleinkind en Fami-
lie, volgt mijn voorbeeld en eert vader al de
dagen van zijn leven, bemint elkander en bidt
voor mij.

Allerzoetste Jezus, wees mij niet een rechter
maar een Verlosser. 300 d. afl.

O Magd en Moeder Gods Maria, bid Jezus
voor mij. 300 d. afl.

Druk. L. Vindevoghel-De Bock, Bevere.