

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

EUGENIE COOLENS

weduwe van Mijnheer

KAMIEL HAEGEMAN

Geboren te Rooborst, den 30 September 1861,
en godvruchtig overleden te Ste-Maria-Oudenhove,
den 21 Maart 1937.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lijden met verdueligheid en sterven met volle overgeving aan Gods wil is het kenmerk van een goede christen. "Dat Gods wil geschiede ..." met die woorden zagen wij haar tot den dood bereid. Voor deze is de dood de deur des hemels.

Zij was een brave vrouw, vol van geloof; zij heeft haar huis met zorgvuldigheid bestuurd en haar brood heeft zij in ledigheid niet geëten.

Van ganscher harte aanvaardde zij al wat de Heer haar overzond; zij bewaarde den vrede in het lijden en het geduld in de smarten.

Die zich stelt onder de bescherming van Maria binst het leven, zal niet vreezen voor den eeuwigen Rechter te verschijnen.

Bemide kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uwe langdurige en liefdevolle zorgen, leeft in de vrees des Heeren, bemint elkander en vergeet mij niet in uwe gebeden. Tot wederziens in den hemel.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust,
(300 dagen afl.)