

Gelijk het den Heer behaagd heeft, zoo is het geschied ; de naam des Heeren zij gezegend. Job I.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ROBERT COOLS

echtgenoot van Mevrouw

ROBERTA DE CUYPERE

geboren te La Louvière,
den 9 Juli 1913 en smartelijk verongelukt te Ninove,
den 1 December 1941,
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

In de volle kracht en in den bloei van zijn leven, onverwachts en tragisch is deze diepbetreurde man uit het leven weggerukt, diepe droetheid brengend in het hart en het gezin van een vereenzaamde moeder en kind. Ja, waarlijk, « de vreugde is weg uit ons hart en onze oogen zijn verduisterd van tranen. »

Jer. Treur. V. 13.

O, God, wij aanbidden uw mysterie. Ons levensplan is stukgeslagen. Zoo kort was ons geluk en zoo zwaar nu de beproeving. Doch wij weten dat Gij, o God, het geluk dezer aarde mengt met de bitterheid der beproevingen, opdat wij een ander geluk zouden zoeken wiens zoetigheid niet bedrieglijk is.

Mijn teergeliefde echtgenoot, niemand van ons had durven denken dat onze scheiding zoo spoedig en plotseling en ook zoo hard zou zijn. Moge onze liefde ten minste blijven voortleven. Wees niet ontroostbaar zooals deze die geen hoop hebben op een beter en eeuwig leven. Zorg voor ons duurzaam kind : leer het bidden en deugdzaam leven, 't is het eenige wat blijvende waarde heeft. Bid veel, het gebed zal u troosten en sterken en mijne ziel tot lafenis strekken.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

300 dagen aflaat.

De 4 Akten.

12 jaren aflaat.

Vandendriessche De Vleschauwer Nederbr.