

Op U, o Heer, heb ik mijn hoop gesteld, wil mij nu ontvangen in uwe Heerlijkheid.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MEVROUW

Marie-Elisabeth COOMANS

ECHTGENOOTE VAN

Godefriedus DAUMERIE

Lid van verschillende parochiale Genootschappen,
geboren te *St-Ulriks-Kapelle*, den 3 October 1869
en godvruchtig overleden te *Sint-Martens-Bodegem*,
den 20 Februari 1941.

Ik heb geleefd en geleden volgens Gods geboden en hoop op zijne barmhartigheid.

In uwen dienst, o Heilige Maagd Maria, en aan uwe moederlijke zorgen heb ik mij toevertrouwd, wees nu mijne voorspraak bij uwen Zoon.

Bemide Echtgenoot en Familie, wij moeten tijdelijk scheiden, maar 't is Gods wil ; om de goede betrekkingen en om de gebeden die ik voor u allen in mijn leven heb gedaan, wil ze mij nu vergelden op dezen stond, want niets dat besmet is wordt in den hemel toegelaten.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, heeft plaats gehad in de parochiale kerk van *Sint-Martens-Bodegem*, op Maandag 24 Februari, te 10 uur (B. T.).

St-Martens-Bodegem, Evarist Hellinckx