

Goede en getrouwe dienaar, ga in tot de vreugde
uws Heeren, MATT. 25, 21.



BID VOOR DE ZIEL

van den

Eerw. heer Clemens Cooreman,

Pastoor van Ste-Maria-Audenhove,

| | |
|--|------|
| Geboren te Wieze, den 21 Januari | 1838 |
| Priester gewijd, 29 December | 1862 |
| Leeraar in St-Jozef (St-Niklaas) 18 Januari | 1863 |
| Leeraar in de Normaalschool (id.) 3 Mei | 1870 |
| Bestuurder te Mallebrugge, 20 September | 1877 |
| Onderpastoor te Desteldonck, 29 December | 1879 |
| Pastoor te Striipen, 27 April | 1882 |
| Pastoor te Ste-Maria-Audenhove, 14 Januari | 1889 |
| Godvruchtig overleden te Ste-Maria-Auden- hove, versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden, den 1 Juni | 1906 |

De Heer had hem begaafd met wijsheid en groote
voorzichtigheid. De raad dien hij gaf, was als een
bron van leven. Eccl. 21, 16.

Allen die hem kenden, eerden en beminden hem,
omdat zijne stichtende levenswijze getuigenis gaf
dat hij den dienst des Heeren ter herte nam. H. AUG.

Aan hem moeten bijzonder toegepast worden die
woorden van David: Heere, de schoonheid van uw
huis heb ik lief gehad en de plaats der woning van
uwe heerlijkheid. Ps XXV, 8.

Ik heb al gegeven wat ik had aan Hem die mij
alles gegeven had; ik heb Hem opgeofferd mijne
goederen, mijne gezondheid, mijne tong, mijne
begaaftheden. H. GREG. NAZIAN.

Bemide zusters der VII Weeën, bemide paro-
chianen en daurbare familie, weest mij indachtig
in uwe gebeden; en gij, mijne broeders en neef,
vergeet mij niet aan het heilig altaar.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. (300 d. a)

R. I. P.