

Den Heer vreezen, is de wortel der wijsheid en lange levensdagen zijn haar takken.

Eccl. I 25

Bid voor  de ziel

van

ELISABETH CORNIL,

weduwe van

JOSEPH DEVOS,

Geboren te Everbeke, den 15 Maart 1848 en
aldaar overleden den 5 April 1935.

Versterkt door de HH. Sakramenten

Van haar kindsheid in de vrees des Heeren opgevoed, heeft zij al de dagen van haar leven op de wegen zijner geboden gewandeld
Job III., 6

Groot zullen bij God de verdiensten zijn van hen, die aan hun kinderen een kristelijke opvoeding gegeven hebben. H. Hier.

Wij hebben haar gezien in haar benauwdheden, kalm en verduelig in het lijden. Met Jezus trad ze in de benauwdheid, met Jezus in den doodstrijd; met Jezus is ze nu in de opperste rust.

Lieve Kinderen en Kleinkinderen, weent niet gelijk zij die geen hoop hebben: zien elkander weer in den Hemel.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
7 j. eu 7 quad. afl.

Everbeke, druk. Depessemier Vanderdonckt