

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! Amen.

Bid voor de † ziel van

HORTENSE CORNIL,

weduwe van J.-B. Detemmerman,

geboren te Everbeek, den 15 Januari 1855

en er overleden den 4 Juni 1943.

voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden

Zij was een vrome en rechtzinnige vrouw, een moeder waardig altijd in het geheugen der rechtvaardigen te leven. 2 Mach. 7

Die zijn kinderen wel opbrengt, verblijdt zich in hen gedurende zijn leven, en op zijn sterfbed moet hij zich voor hen niet bedroeven.

Prov.

De ouderdom is een kroon van eer, wanneer hij gevonden wordt in den weg der gerechtigheid. Prov. 16, 31

Zij aanvaardde gewillig al wat haar overkwam ; in haar lijden bleef zij in vrede. God vreezende, was zij niet bedroefd, noch morde zij over hetgeen Hij haar in zijn teedere genegenheid deed beproeven. Zij verheugde zich in de hoop der eeuwige goederen. Zij was verduelig en volhardde in het gebed.

Eccl. 2 ; Tob 2 ; Ps. 12

Mijn duurzame kinderen en kleinkinderen, ik weet dat gij mij niet meer zult zien op aarde ; nu beveel ik u aan God en aan het woord zijner genade. Vaarwel . . . vergeet niet dat ik uw moeder was. Act Ap.

HH. Harten van Jezus, en Maria. weest mijn toelucht 300 d afl.

Everbeek druk. Depessemier Vanderdonckt