

## LIJKREDE

*uitgesproken door Mijnheer Richard Liedts,  
rustend onderwijzer van St Goorix-Auden-  
hove, op het graf van Mijnheer A. Coppens.*

### *Achtbare Familie, Mevrouwen, Mijnheeren,*

Eene pijnlijke gebeurtenis vereenigt ons hier op dezen doodenakker. Mijnheer Achiel Coppens, burgemeester en rustend onderwijzer van Michelbeke, heeft het tijdelijke met het eeuwige verwisseld

Vooraleer zijne stoffelijke overblijfsels voor altoos in dezen gapenden kuil gaan verdwijnen, zij het mij toegelaten hier een laatste hulde van rouw, achting en eerbied neer te leggen en de talrijke, nooit volprezen weldaden en de zoo wel vervulde loopbaan van den onvergetelijken vriend en ambtsbroeder, bondig voor uwe verbeelding te roepen.

Mijnheer Achiel Coppens, in 1862 te St<sup>e</sup> Maria-Hoorebeke geboren, deed zijne studiën van onderwijzer in de bisschoppelijke Normaalschool van St Niklaas. Hij werd achtereenvolgens onderwijzer benoemd te Nieuwkerke-Waes, in het gesticht van O. I. V. van Deynsbeke te Sottegem en in 1885 te Michelbeke.

Ruim 37 jaar werkte hij hier onverpoosd op den dorren akker der beschaving. Gansch alleen aan het hoofd der eenige jongensschool, waarin al de kinders der 8 studie jaren vereenigd waren, moest hij, als slaaf van den plicht, onderwijzen. I astige, afbeulende, on-dankbare taak! Doch vast overtuigd dat opvoeding en onderwijs de onmisbare factoren zijn van vooruitgang, beschaving, volksgeluk; dank zijne grondige kennis van het kinderhart, gepaard aan een schranderen blik en onwrikbare standvastigheid, putte hij steeds in zijnen liefderijken boezem de noodige wilskracht om in de jeugdige harten het zaad der wetenschappen kwistig neer te leggen, het er te doen kiemen en gedijen.

Als onwankelbare Christene, voorbeeldige opvoeder, vond hij immer gemakkelijk het middel om de kinders te geleiden op den weg van eer en deugd; alle zedelijke en maatschappelijke deugden in hen te verwekken en te ontwikkelen, om alzoo een hart te