

Nooit heeft het betooverend woord « Vaderland » ons
hooger vervoerd dan ten tijde van ramp en verwijdering.



BID VOOR DE ZIELEN

van

VICTOR-AMATUS HOEBEKE

geboren te Elst, 16 Oogst 1887, SOLDAAT GRENADIER
overleden in het Militair hospitaal te Antwerpen.

HENRI-VITAL COPPENS

geboren te Schoorisse, 4 October 1889, SOLDAAT
overleden in het Militair hospitaal te Calais.

AUGUST COPPENS

geboren te Schoorisse, 18 October 1892, SOLDAAT
overleden in het Militair hospitaal te Luik.

De soldaat die sterft om zijne broeders te redden, om
altaar en haard in het Vaderland te verdedigen, legt
die hooge liefdadigheid af. Wij bewonderen dien
heldenmoed; zou het mogelijk zijn dat God hem niet
met liefde aanveerde? Wij hebben redenen te hopen
dat onze soldaten voor het Vaderland gesneuveld, de
onwankelbare kroon der zaligen zullen bekomen. De
Heer zal hunne dapperheid bekronen, ja, en de dood,
Christelijk aanveerd, verzekert hunne ziele zaligheid.
Kard. Mercier.

Duurbare Ouders en Familie degenen die gij beweent
zult gij eens wedervinden onder het getal der dapperen
Zonen van onzen Vadergrond, die zoo edelmoedig hun
leven slachtofferden voor eene edele en God aangename
zaak.

Mijn Jezus bermhertigheid.

(100 dag. afl.)

Neuerbrakel, Drukk. We O. Van Nieuwenhove.