

Nooit heeft het betoverend woord « Vaderland » ons  
hooger vervoerd dan ten tijde van ramp en verwijdering.



## BID VOOR DE ZIELEN

van

### VICTOR-AMATUS HOEBEKE

geboren te Elst, 16 Oogst 1887, SOLDAAT GRENADIER  
overleden in het Militair hospitaal te Antwerpen.

### HENRI-VITAL COPPENS

geboren te Schoorisse, 4 October 1889, SOLDAAT  
overleden in het Militair hospitaal te Calais.

### AUGUST COPPENS

geboren te Schoorisse, 18 October 1892, SOLDAAT  
overleden in het Militair hospitaal te Luik.

---

De soldaat die sterft om zijne broeders te redden, om  
altaar en haard in het Vaderland te verdedigen, legt  
die hooge liefdadigheid af. Wij bewonderen dien  
heldenmoed; zou het mogelijk zijn dat God hem niet  
met liefde aanveerde? Wij hebben redenen te hopen  
dat onze soldaten voor het Vaderland gesneuveld, de  
onwankelbare kroon der zaligen zullen bekomen. De  
Heer zal hunne dapperheid bekronen, ja, en de dood,  
Christelijk aanveerd, verzekert hunne ziele zaligheid.

Kard. Mercier.

Duurbare Ouders en Familie degenen die gij beweent  
zult gij eens wedervinden onder het getal der dapperen  
Zonen van onzen Vadergrond, die zoo edelmoedig hun  
leven slachtofferden voor eene edele en God aangename  
zaak.

Mijn Jezus bermhertigheid.

(100 dag. afl.)

Neuerbrakel, Drukk. We O. Van Nieuwenhove.