

't Is God Die slaat, 't Is God Die troost, 't Is God Die
alles doet.....

Zijn heilige wil zij gezegend.

* Ter zaliger gedachtenis *

van

Mejuffer Jeanne COPPENS

dochter van

Mijnheer Gomar en Mevrouw Maria CASSAERT

geboren te Scheldewindeke den 25 Juli 1929 en er god-
vruchtig overleden den 26 Mei 1946, versterkt door de
troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Leerlinge aan de kostschool te Oosterzele

Lid der congregatie van O. L. Vrouw, van den
Eucharistischen Kruistocht en de eerewacht van het
Heilig Hart. IJveraerster der Pauselijke Missiewerken.

God gaf, God nam, Uw wil geschiede, O Heer,
zoo zucht het ouderharte keer op keer,

om 't kind dat Hij toch zelf van d'aard kwam halen
die lalie moest in 's hemels hoven pralen

eer nog een blaadje, nu blank en rein,
door 's werlds adem bezoedeld kon zijn.

Heb dank, O God al bloedt ons harte fel ;
Uw Wil geschiede en wat God doet is wel.

Een engel meer juicht nu bij d'engelkoren ;
ach, dierbaar kind toch blijft ge ons toebehooren.

Wees ons nabij, al toeft ge in 't verre land,
wees ons tot voorspraak bij Gods Vaderhand.

Beste Ouders, broeder en grootmoeder, mijn eenig ver-
langen was U wederliefde te schenken. Gods Wil be-
schikte er echter anders over.

Beste medeleerlingen, heb dank voor alles wat ik in lief-
de en goedheid van u heb ontvangen.

Tot weerziens in den Hemel.

O. L. Vrouw van Lourdes, bid voor ons.

Dank om gebeden en deelneming.

Drukkerij Gerard Haegeman. — Haute, Balegem.