

O Heer, Gij hebt met hem gehandeld volgens uw welbehagen: dat uw Naam gebenedijd zij.

† **Bid voor de zielerust**

van Mijnheer

Joannes-Baptista COPPENS

echtgenoot van Mevrouw

Isabella Vanderbrugge

geboren te Alsemberg den 19 Juni 1882,
overleden te Ronse na eene kortstondige ziekte,
den 12 December 1934,
versterkt door de laatste HH. Sakramenten.

De rechtveerdige, al wordt hij door de dood verrast, zal in ruste wezen. Sap. IV.

Hij was een rechtzinnig man, die geene ongerechtigheid voor zijn oogen kon verdragen. Hij beminde bovenal Gods waarheid en zijne H. Kerk. Hij was standvastig in het Geloof en niets was bekwaam hem van zijnen God te doen afwijken. Hij was een goede vader, weerdig van te leven in het geheugen der menschen.

Bemide Echtgenoot, heb dank voor uwe liefde en bezorgdheid. Zoo plotseling is onze scheiding geweest, doch werp al uwe bekommernissen in de handen van God; Hij immers is voor u bezorgd. S. Petr. 1 v.

Duurbare Kinderen, looft den Heer al de dagen van uw leven... Eert altijd uwe Moeder, wilt ze nooit bedroeven (Tob. IV) en laat geen dag voorbijgaan zonder te bidden voor haar en voor mij.

En gij ook, bemide Broeders en Vrienden, gedenkt U mijner in uwe gebeden.

Vaartwel, allen, en tot weerziens in ons eeuwig vaderland.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (100 d. afl.)

Drukk. Massez-Meert, Ronse