

Gelukkig hij, die in zijn lijden
aan Jezus' smart zijn smarten paart;
Want eeuwig zal hij zich verblijden
Na 't korte lijden van deze aard'.

ZALIGE † **GEDACHTENIS**
van Mijnheer

JOZEF COPPENS

zoon van

Emiel en Emma Herregods

geboren te Nederbrakel,
den 12 Maart 1904 en er godvruchtig overleden
den 26 Januari 1927,
voorzien van de HH. Sacramenten.

*Hij was lid van den bond van 't Heilig Hart en van het
genootschap van den H. Franciscus-Xaverius.*

Mijn levensbaan is verdwenen als een rook... ik ben neergeslagen als het gras onder de brandende zon. Doch wie zal zich verstouten u te vragen waarom Gij dit gedaan hebt? Gij zijt de Heer, Gij doet wat behaaglijk is in uw oogen. Door het vuur des lijdens hebt gij mij beproefd; lastige dagen en droevige nachten heb ik geteld, doch ik klaagde niet omdat Gij het waa't die mij beproefdet; alles verdroeg ik met oneindige verdueligheid, beziel met de grootste liefde tot U, zeggende: « O Heer, uw wil geschiede op de aarde als in den Hemel ». Ik was blijde als men mij zegde, dat ik zou ingaan tot het Hu's des Heeren, omdat ik hoopte door uw Heilig Kruis barmhartigheid te bekomen. Ik verlangde te sterven om met mijn Jezus te zijn.

Die U beminnen, o Maria, zullen eenen grooten vrede genieten en huane ziel zal vrij zijn van de eeuwige dood.

Beminde Ouders en Zusters, hebt innigen dank voor uwe teedere zorgen gedurende mijne langdurige ziekte, weent toch niet als deze die geene hoop hebben. Ik verlaat een tranendal voor den Hemel, daar zal ik voor eeuwig met mijne zuster Maria worden vereenigd en den Heer bidden dat Hij U honderdvoudig teruggeve wat uwe goedheid voor mij op aarde gedaan heeft. Gij, vergeet mij niet in uwe gebeden en H. Communiën.

H. Hert van Jezus ik heb betrouwen in U. 300d.a.

Drukk. Vandendriessche. Nederbrakel