

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS ! AMEN.



**Bid voor de Ziel**

van Vrouw

# LEONIE COPPENS

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

**JAN-FRANS VAN DAMME**

geboren te Ste-Maria-Audenhove  
en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen  
den 30 Meert 1904  
in den ouderdom van 51 jaren.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN

Omdat zij aangenaam was aan God, was het noodig dat zij beproefd werde. Doch zij morde niet tegen God. In haar hertzeer heeft zij den Heer aanroepen, en tot haren God heeft zij verzucht; en van uit zijn heiligen tempel heeft Hij hare stem verhoord.

Gelukkig de mensch die zijne hoop op God heeft gesteld, en zijne oogen niet geslaan heeft op dwaze en bedriegelijke voorwerpen.

Van hare teedere jongheid aan Maria toegewijd, hadt zij de Moeder Gods tot hare moeder gekozen.

O Heer, Gij hadt mij haar tot mijn geluk gegeven, Gij eischt haar terug, wij geven haar zonder morgen maar met een gewond herte weder.

Beminde echtgenoot, nu hebt gij wel verdriet maar ik zal u wederzien, en uw hert zal zich verblijden, en niemand zal u uwe blijdschap ontnemen.

Gij allen die mij bemind hebt, blijft mij indachtig in uwe gebeden.

Bid voor de overledene de Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 jaren en 7 quadr. afl).

**R.**

**I.**

**P.**