

Stort tranen over uwe afgestorvenen en weent omdat U iets pijnliks is overgekomen, maar weest niet ontroostbaar in uwe droefheid Eccl. 38.



BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

MATHILDE COPPENS,

Echtgenootte van Mijnheer

Hector Van Wielendaele

geboren te Nederbrakel,
den 18 September 1873 en er godvruchtig overleden
den 27 December 1918,

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Zij was Lid van de Derde Orde van den H. Franciscus.

—♦♦♦—
Noch onze smeekgebeden, noch de wetenschap der geneesheeren konden van de duurzame overledene het leven verlengen, zij was nedergehakt zonder mededoogen zooals het gras onder de zeis van den maaier. Waarom, o Heer zulke teedere echtgenootte ontrukken aan de liefde van haren echtgenoot en van hare nog zoo kleine kinderen? Geheim, ondoorgrondelijk geheim. Maar als ware kristenen buigen wij het hoofd en zeggen: o Heer, uw wil geschiede op de aarde als in den Hemel.

Zij was eene vrouw van geloof, bekleed als de uitverkoornen Gods met een hartelijk medelijden, goedertierenheid en zachtmoedigheid. Zij was ook vol bezorgdheid voor alles: naast God was zij 't grootste goed, 't voorbeeld en vreugd van haar huisgezin.

Duurbare Echtgenoot, troost U, de dood breekt wel den draad mijns levens, maar niet de handen onzer liefde; en gij, mijne lieve Kinderen, die ik met groot hertzeer verlaat, vergeet de lessen van uwen Vader niet; luistert naar de onderwijzingen uwer beminde Tante. Beminde bloedverwanten en vrienden, gedenkt u mijner in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde. 300 d. afl.

R I P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Neerstraat.