

Eene eerekroon zijn de hooge jaren die op den
weg der gerechtigheid gevonden worden.

Prov. XVI. 31.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

PELAGIE COPPENS

weduwe van

MIJNHEER FREDERIK DE MAN

geboren te Erwetegem, den 21 Maart 1841 en aldaar
zeer godvruchtig overleden den 9 December 1927,
versterkt door de HH. Sacramenten der steivenden.

*Zij was lid van 't gilde van
't Allerheiligste Sacrament, van den H. Franciscus
der confrerie H. Barbara, Wekelijksche Kruisweg,
en Vereeniging der Gebeden.*

De weerde eener kloeke vrouw is verre boven de
duurste robijnen... Hare hand doet zij aan den
nooddrufelige open, en steekt zij uit tot den arme,
zij doet haren mond open voor de wijsheid, en de
wet der goedaardigheid is op hare tong. Zij neemt
acht op de paden van haar huisgezin en eet haar
brood in ledigheid niet. Hare kinderen staan op en
roemen ze zeer gelukkig. De bevalligheid is be-
driegelijk en de schoonheid is ijdel: een vrouw die
den Heer vreest zal gezegend worden.

Prov. XXXI 10-30.

Toon ons, o Maria, de gezegende vrucht uws
lichaams.

Hier had die voorbeeldige moeder 't geluk hare
kinderen in eer en deugd te zien opgroeien en ge-
trouw den weg te volgen door hare voetstappen
aangeduid.

Lieve *Moeder* die God ons in zijne oneindige
goedheid geschonken heeft, nooit zullen wij u
vergeten: uwe lessen onthouden wij, uw voorbeeld
volgen wij en in onze gebeden blijven wij u steeds
indachtig.

H. Hart van Jezus in U stel ik mijn betrouwen.
300 d. afl.

R. I. P.

Druk. Wed. De Keyser & Schantteet, Sottegen.