

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



Bid voor de ziel

van

REMI-EUGEEN COPPENS

echtgenoot van

ALPHONSINE VAN WIJMEERSCH

geboren te Nederbrakel, den 9 September 1892,
en er godvruchtig overleden den 22 September 1941,
voorzien van de H. H Sacramenten der stervenden.

Ellendige dagen heb ik tot erfdeel gehad en droeve nachten heb ik geteld... Waarom is mijn kwaal onge-
neesbaar geweest? Omdat het den Heer aldus liefde ;
zijn H. Naam zij gezegend.

In den strijd tot verdediging van land en volk heeft
hij zijn gezondheid opgeofferd. De slepende ziekte, uit
den oorlog meegebracht, heeft hij, gesteund door Gods
hulp en genade, als kristen mensch aanvaard en gedra-
gen. Door het lijden en de beproeving heeft de Heer
zijn ziel gelouterd en tot het eeuwige leven voorbereid.

Heer, Gij hadt hem ons gegeven tot onzen steun, tot
onzen troost en ons geluk, Gij vraagt hem terug veel spoed-
diger dan wij hadden gedacht. Dit offer, o Heer, valt ons
bitter hard. Toch zeggen wij: " dat Uw H. Wil geschiedel .
Bij U alleen vinden wij opbeuring en sterkte; het ge-
loof alleen kan ons troosten in de beproeving.

Bemide echtgenoote en kinderen, duurzame moeder
en bloedverwanten, ik dank u voor de teedere zorgen
waarmede gij mij steeds hebt omgeven. Laten wij altijd
indachtig zijn dat ons leven toch maar een doortocht is
naar de eeuwigheid ; daar vinden wij elkander eens te-
rug voor altijd. — Vergeet niet veel voor mij te bidden,
vooral in de H. Mis.

De vier akten,

(12 j. afsaat.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt