

Gelukkig zij die in den Heer sterven.

Apoc. XIV.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

VICTOR COPPENS

echtgenoot van Mevrouw

CLEMENCE GOSSEYE

geboren te Nederbrakel,
den 28 April 1866 en er overleden den 18 April 1926
versterkt door
de HH. Sakramenten der stervenden.

Lid van het genootschap van den H. Franc.-Xav.

Heden is de mensch, morgen is hij verdwenen.
Gelukkig dan die het uur zijner dood gedurig voor
oogen heeft en zich alle dagen bereid maakt om te
sterven. Thom. a Kem.

Hij was een deugdzaame man, wandelde in de vrees
des Heeren en week af van het kwaad, daarom
werd hij bemind van God en van de menschen en
zijne geheugenis zal in zegen blijven.

Wat is de dood der rechtvaardigen? De rust, het
einde van den arbeid, de belooning onzer beproe-
vingen, de prijs en de kroon van ons strijden.

Die U beminnen, o Maria, genieten een aange-
namen vrede en de eeuwige dood zal hen niet
overkomen. H. Alph. a Lig.

Beminde Echtgenote en kinderen, ik laat u in de
vrees des Heeren, onderhoudt steeds Gods geboden;
kinderen eert uwe moeder al de dagen van haar
leven, weest haar steun en troost. Bloedverwanten
en vrienden bewaart mijne gedachtenis in uw geheu-
gen en bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid 100 d. afl.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde 300 d. afl

Drukk. Vandendriessche, Hoogstraat, N ederbrakel