

Twee huizen zijn haar duurzaam geweest en zeer gelukkig heeft zij daar geleefd : in het huis des Heeren en in den huiselijken kring : het beste gedacht en hoogste ideaal van werkers.



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

Elodia - Maria COPPIETERS

echtgenoot van Mijnheer ALOIS DE CUYPER,

geboren te Zele, den 10 December 1860, zacht in den Heer
outslapen te Lokeren, H. Anna, Heirbrug, den 1 Maart 1934.
VERSTERKT DOOR DE LAATSTE H. SACRAMENTEN.

De goedheid en de minzaamheid van de ware christene vrouw straalden door in al hare woorden en werken. Zij was opgevoed in de eerlijkheid en was gebleven rechtschapen en zachtmoedig van karakter. kende noch bedrog noch valsheid in haren handel, was edelmoedig van hart, beoefende de christelijke hefdadigheid ; daarom werd zij bemind van God en de menschen en zal hare gedachtenis in zegen blijven.

De Heer heeft zijne trouwe dienares de beproeving niet gespaard, door eene langdurige ziekelijkheid heeft Hij hare deugd beproefd gelijk het goud in het vuur. doch zij heeft de beproeving met volkomene gelatenheid in volle overwerping aan Gods H. Wil verdragen. tot op het oogeblik dat het den Heer behaagde hare schoone ziel ten Hemel op te nemen. Hare dood was daarom ook kalm en zacht en was gansch de weerspiegeling van haar deugdzaam leven.

Mijn duurzaam Echtgenoot, u vergelden de zorgen, de liefde, de genegenheid die gij mij hebt toegedragen, vermag of kan ik niet, doch hier in den Hemel zal ik den Heer bidden u te zegenen gansch uw leven lang, wij hebben te zamen gelukkige dagen gesleten en nooit is er een woord gesproken of geschil ontstaan dat de huiselijke rust stoorde daarom duizendmaal dank en tot weerziens in den Hemel. En gij, mijne lieve Kinderen, die als ware troostengelen, met kinderlijke teederheid den ouden dag en de krankheden van uwe geliefde moeder op voorbeeldige wijze geleend hebt en gesteund, hebt dank, de zegen van moeder zal u immer volgen in 't leven en die zegen weze ook uw loon. Blijft hare zalige lessen en voorbeelden naleven ; dat uwe liefdevolle gebeden en goede werken haar vergezellen tot in de zalige eenwigheid.

Bemide Bloedverwanten en Vrienden, vergeet mij niet in uwe gebeden.

O. L. Vrouw van Bijstand, bid voor mij. 500 d. afl.