

Gelijk het den Heer behaagde, zoo is het geschied ; de naam des Heeren zij gebenedijd.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**MARIA COPPRIAU,**

echtgenoot van Mijnheer

**Edward-Frans Vander Haegen,**

geboren te Santbergen den 8 April 1860, en aldaar godvruchtig overleden den 14 Mei 1923, versterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden.



Voor dezen die God vreezen, zal het wel zijn in zijne laatste stonden ; in hun doodsuur zullen zij gezegend worden. De dood is de weg tot het leven.

Langdurige en groote pijnen heeft zij geleden in haar lichaam ; met standvastig geduld en overgeving aan den wil des Heeren heeft zij die verdragen : hare vergelding zal groot zijn in den Hemel.

De vrede der ziel in het uur der dood is dikwijls het begin der belooning van de rechtvaardigen.

God had haar een rechtschapen, openhartig en opgeruimd karakter geschonken, dat zij tot op het einde bewaarde, en dat haar de genegenheid won van allen die haar naderden.

Duurbare echtgenoot, kinderen en bloedverwanten, buigen wij eerbiedig het hoofd voor Gods wil, die ons beproeft. Looft en dankt Hem in al uwe beproevingen. Hebt dank voor uwe goede zorgen. God alleen kan u beloonen,

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

Drukk. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. B 5244