

Zalig zijn zij, o Maria, die uwen Naam beminnen,  
zij vreezen niet in de uur der dood. H. Bern.

† TER ZALIGE GEDACHTENIS  
van

**AUGUST-LOUIS-JOSEPH-CORNEEL  
CORDENIER**

Echtgenoot van  
**RENILDE VANVEUREN**

*Geboren te Watou den 7 September 1862 en aldaar  
overleden den 10 Februari 1922,*

*versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.*

*Hij was lid van alle geestelijke genootschappen.*

In mijne smert heb ik den Heer aanroepen: tot  
Hem heb ik verzucht en Hij heeft mij van uit zijn  
Heiligdom verhoord. Psalm.

Hij was een goede echtgenoot en vader; hij  
was voorzichtig in zijnen handel en sterk verkleefd  
aan den godsdienst... De wet der waarheid was in  
zijn mond en geene ongerechtigheid werd op  
zijne lippen gevonden. Paral. xxix, 19.

Heer! Gij hebt ons streng beproefd en eenen  
bitteren kelk te drinken gegeven. De droefheid  
heeft ons hert benauwd en onze oogen met tranen  
overgoten... De wonde die Gij ons slaat, o God, is  
zeer diep; doch hetgeen ons troost is dat Gij onze  
Vader zijt. Ps.—Lix.—H. Aug.

LIEVE ECHTGENOOTE EN TEERBEMINDE  
KINDERS, weent niet gelijk deze die geen hoop  
hebben, onze scheiding zal niet langdurig zijn, wel-  
haast zullen wij elkander in den Hemel wederzien.  
Mijne kinderen, eert uwe moeder al de dagen van  
haar leven, hebt God voor oogen en wacht u van  
ooit te zondigen.

*Jesus, Maria, Joseph, dat mijne ziel met u in vrede  
ruste. 300 dag. afl.*

Abeele — Druk. Achille Verfaillie.