

Te dood is verkieselijk boven een leven vol
bitterheid, en de eeuwige rust boven een aan-
houdende kwelling

Ecclesi 3: 17

Bid voor de ziel † van zaliger

Mevrouw Marie-Leontine CORDIER,

weduwe van Mijnheer Emile DECLERCQ,
echtgenoot van Mijnheer André COSYNS

geboren te Everbeek, den 25 December 1863

en aldaar overleden den 16 Januari 1938

Lid van de Troostmidelen O. M. de H. Kerck

Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn
leven, maar ik heb ze met instemming des
harten verdragen uit liefde tot U. Zoo zullen
hij, die in droefheid zaaien, in vreugde maaien.
Want hun verdrukking is het licht geweest en
hunne vergelding zal groot zijn: God heeft ze
beproefd en Zijner waardig bevonden.

Mach. 6, 30 Ps 125, 6 Wjsh. 3, 5

Wat ons het meest gerust stelt, zijn haar goede
voorbeelden en de levendigheid van haar ge-
loof. Wij herinneren ons haar godvruchtig en
heilig-leven, hoe bedaardig en goed ze was je-
gens haar echtgenoot en kinderen, zij die hun
zoo plotseling werd ontnomen. H. Aug.

Bemide Echtgenoot, lieve Kinders en Klein-
kind, ik verlaat een aarde vol ellenden voor
het rijk van geluk; hebt dank voor uw toege-
eegen zorgen, Beste Broeders en Zusters, en ge-
beden die ik oprecht bemind heb, vaartwel en
vergeet me niet in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust
300 dagen aflat

Everbeek druk. Depessemier-Vannoy & Co.