

Pijnen en benauwdheden heb ik uitgestaan,
maar mijne hoop was op den Heer gevestigd en
ik heb gezegd : o Heer, handel met mij volgens
uw welbehagen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

zaliger

Cornelius-Emile CORNELIS

Echtgenoot van

MARIA-JULIANA WELLEMAN

Lid der Katholieke Gilde van Ternath,

*geboren te St-Ulrich-Capelle, den 29 Oogst 1877,
aldaar godvruchtig overleden, den 30 Juli 1928;
voorzien van de HH. Sacramenten.*

Die den Heer vreest zal gelukkig zijn op het
einde van zijn leven en op den dag zijner dood zal
hij van den Heer gezegend worden. Eccl. 1. 13

Ik heb ellendige maanden beleefd, droevige
nachten geteld. In het midden van mijn lijden was
ik vol troost, omdat onze beproevingen op aarde
de waarborg zijn van het allergrootste geluk des
hemels. Eccles

Vaartwel, duurzame Echtgenote, teergeliefde
Kinderen en Bloedverwanten, te vroeg, helaas,
moet ik U verlaten. Bedroeft u niet te zeer, want
ik verlaat eene aarde vol ellende voor het rijk van
vrede en rust. Troost elkander, gedraagt u als
oprechte kristenen dan zien wij elkander weder in
't hemelsch Vaderland.

Genadige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

300 d. afl.

*De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begra-
venis, heeft plaats gehad in de parochiale kerk van
Sint Ulrich-Capelle, op Woensdag 1 Augusti, te
9 uur.*

St-Ulrich-Capelle, V. De Bremaeker.