

Waakt, want gij weet niet op wat uur uw Heer zal komen.

H. Matth. 24.



TER ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

EMILIE CORNELIS

Weduwe van Mijnheer

François Van Meirhaeghe

Lid van den wekelijkschen Kruisweg.

geboren te Huysse, den 11 Januari 1842

en godvruchtig in den Heer ontslapen

te Etichove, den 2 Mei 1914,

voorzien van al de Rechten onzer Moeder

de H. Kerk.

God heeft haar bereid gevonden omdat haar leven sedert lang eene gedurige voorbereiding was tot de dood.

H. Theresia

Gedenk, o Heer, dat zij voor uwe oogen getrouwelijk gewandeld en met een oprecht hert heeft omgegaan en gedaan heeft wat u aangenaam was; dat dus hare rustplaats in vrede zij en hare woning in het heilig Sion.

Officium Eccl.

Vol van dagen en in eenen gelukkiger ouderdom, is zij in den Heer ontslapen met eene volkomene onderwerping aan den goddelijken wil.

Gen. 25

Die u beminnen, o Maria, genieten eenen grooten vrede in hun leven en zullen zonder vrees voor hunnen God verschijnen.

H. Bern.

Mijn Jezus bermhertigheid.

100 dag. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dag. afl.

R. I. P.

.....
Druk. Hoffmann, Nukerke.