

Zalig zijn de dooden, die in den Heer sterven.
APOC. XIV. 13.


BID VOOR DE ZIEL
VAN

FRANCISCUS CORNELIS,

ECHTGENOOT VAN

Sophia Demeulemeester,

geboren te Heurne, den 23 April 1831,
en overleden te Leupegem, den 18 Maart 1903,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

—*—

De dood heeft hem verlost uit de ellenden van
het sterfelijk leven, en ontrukkt aan de banden van
een lijdend lichaam. H. EPHR.

Zijn leven is niet uitgedoofd; hij heeft het alleen-
lijk met een beter verwisseld. De aarde bedekt hem
niet, want de Hemel heeft zijne ziel ontvangen.
Mochten wij ons er eens vereenigd vinden. H. BAS.

Vaartwel, beminde Echtgenoot en Kinders, troost
u, onze scheiding zal niet eeuwig duren. Houdt God
en zijne geboden voor oogen en vergeet mij niet in
uwe gebeden.

H. Jozef, vriend van Jesus Hert, bid voor ons.
100 dagen afaat.

Zoet hert van Jesus, wees mijne liefde.
300 dagen afaat.

R. I. P.

F. Verzele Leupegem.