



## TER ZALIGE GEDACHTENIS

van den Eerwaarden Heer

### Gregoris-Maria-Jozef CORNELIS

<i>Geboren te Audenaarde</i>	<i>14 Juni 1874</i>
<i>Leeraar aan het St-Vincentiuscollege te Eecloo</i>	<i>18 September 1897</i>
<i>Priester gewijd</i>	<i>Sinxen 1897</i>
<i>Bestuurder der Zusters van Liefde te Quatrecht</i>	<i>30 Mei 1918</i>
<i>Pastoor te Baardegem</i>	<i>10 April 1923</i>
<i>alwaar hij godvruchtig in den Heer ontsliep</i>	<i>11 Juli 1923</i>
<i>versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.</i>	

Den geloovigen wordt het leven niet ontnomen, maar slechts veranderd; en terwijl het huis dezer aardse ballingschap in puin valt, wordt er een eeuwige woon in den hemel bereid.

*(Prefatie uit de mis der overledenen.)*

Hij was minzaam en liefderijk jegens allen, nederig, godvruchtig en mildadig, altijd bereid om zijne hulp aan te bieden. Een groote ijver voor de verheerlijking van God en de zaligheid van den evenmensch bezield hem. Met reden mag men van dezen heiligen priester zeggen, naar het voorbeeld van den goddelijken Zaligmaker, hij is al weldoende voorbijgegaan. Daarom ook zal bij den Heer zijne belooning groot zijn, en bij de menschen zal zijne gedachtenis in zegening blijven.

*Beminde broeders, zusters en bloedverwanten*, de scheiding is hard, doch in den hemel zien wij elkander weder. Al wat op aarde is, is vergankelijk en ijdel God alleen is groot. Dient Hem, bemint Hem dan is de dood zelf niet te vreezen.

*Beminde parochianen*, gaarne had ik langer voor u geleefd doch de Heer heeft het anders geschikt, zijn heilige wil geschiede.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

Solemneele lijkdienst, in de parochiale kerk van Baardegem, Maandag 16 Juli, te 10 ure.

A. De Ridder, koster, Baardegem.