

Heer, Gij hebt ons ontnomen die ons zoo duur-
baar was... Uw heilige wil geschiede !



BID VOOR DE ZIEL VAN

zaliger

PETRUS CORNELIS

Echtgenoot van

Maria-Ludovica Van der Straeten

Lid van het Broederschap der B. Barbara,
van den Boerenbond
en van de Fanfaremaatschappij « De Vrije Belgen »,
geboren te St-Kath.-Lombeek, den 5 December 1876
en godvruchtig overleden te St-Martens-Bodegem,
den 8 April 1942,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Hij was doordrongen van goedheid en vrees des
Heeren, levendig in zijn geloof, onwankelbaar in
zijn vertrouwen, bezield met vaste grondregels en
begaafd met edele deugden.

Wij vonden in hem het voorbeeld van een waak-
zaam en godvruchtig man. Hij gaf nauwkeurig
acht op alles wat in zijn huis omging en hij heeft
zijn brood niet in ledigheid geëten.

Tot den laatsten dag zijns levens mocht hij de
gerustheid van geweten bewaren en met vreugde
de dood zien naderen als den overgang naar
't eeuwig leven.

Bemide Echtgenoot, heb goeden moed, onze
scheiding zal niet eeuwig zijn, in den Hemel zul-
len wij elkander wederzien.

Duurbare Kinderen, God zegene en beware u,
vergeet uw vader niet. Blijft de liefde gedenken
die hij u toedroeg en wilt mij indachtig zijn in uwe
gebeden. Tot weerziens in den hemel.

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

300 d. af

St-Martens-P... em, Evarist Hellinckx.