

Niets is zekerder dan de dood, niets zoo onzeker dan het uur.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

KAREL CORNIL

echtgenoot van Mevrouw

Victorina Van Wymeersch

geboren te Nederbrakel.

den 6 September 1881 en aldaar overleden, den
14 Juli 1935.

Gezalfd met de H. Olie.

Deze onvoorziene dood moet ons allen doen nadenken over het onzekere onzer levensdagen. Vol hoop beginnen wij den dag en vóór het avond is, luidt de doodsklok over ons en meldt einde en ver dat wij voor Gods rechterstoel verschenen zijn, om rekenschap te geven over onze levensloop. Wees dus altijd bereid en leef alzoo, dat de dood U nooit onbereid vinde.

De duurzame afgestorvene was een goede echtgenoot, een zorgvuldige vader die zijn brood in ledigheid niet heeft geëten, maar werkte en zwoegde tot welzijn van echtgenooten en kinderen, Goed en vreedzaam, weerhouden in zijne woorden, recht in zijnen handel, beminde hem iedereen en zijne getuigenis zal in zegen blijven bij allen die hem gekend hebben.

Maria is onze hoop binst het leven en onze troost in de uur der dood.

Beminde echtgenooten en kinderen, plotselings ben ik aan uwe liefde onttrokken; richt uwe betrande oogen naar boven, tot den Heer uwen God, aan wien alleen gij alle vertroosting moogt verwachten. En gij, mijne kinderen, weest moeders troost en steun al de dagen van haar leven. Gij allen, bloedverwanten en vrienden, rekt het voor uwe plicht voor mij te bidden, opdat ik, zoo plotselings door de dood getroffen, barmhartigheid bij den Heer verwerve.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde (7 j. & 7 q.)

RUST IN VREDE

Vandendriessche-De Vleeschauer, Nederbrakel.