

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS, AMEN.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

LIBORIUS CORNIL

Echtgenoot van Mevrouw

Maria-Theresia HOOGSTOEL

geboren te Schoorisse,
den 4 September 1855 en godvruchtig overleden
te Oprakel, den 27 December 1927.

Versterkt door de H.H. Sakramentender stervenden.



Ontfermt u mijner, ten minste gij, mijne vrienden, want de hand des Heeren heeft mij geraakt.
(Job. XIX).

Steunende op den overvloed uwer barmhertigheid, o Heer, zal ik Uw huis binnentreden; en vervuld met Uwe vrees zal ik U aanbidden in Uwen heiligen tempel.
Ps. V.

Doe uw beste om zoo te leven dat gij in de uur van uwe dood eerder moogt blijde dan bevreesd zijn.
Nav. Chr. I. 23-6.

Bemide Echtgenootte en Kinderen, u verlatende, vraag ik geene tranen, maar gebeden en offeranden.
H. Ambros.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.
(7 jar. en 7 quadr.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert