

Hoe aangenaam is het te sterven als men welgeleefd heeft... Want de dood der rechtvaardigen is het eind hunner pijnen, de voltrekking van hun zegepraal, de ingang van het eeuwig leven. H. Aug.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MEVROUW

Marie, Leonie Gosyns

Echtgenote van Mijnheer

Julien DE BECK

Geboren te Goefferdingen de 26 Februari 1884 en godvruchtig ontslapen in de Heer, te Mechelen in de St Romboutskliniek, op 21 Maart 1954, voorzien van de laatste H. Sacramenten der stervenden.

De ouderdom bereikt op de weg der rechtvaardigheid, is een kroon van waardigheid. Ps. 9

Zij was godvrezend, en niemand kon van haar enig kwaad zeggen... in de vrees des Heren geleefd, is zij in vrede gestorven.

Een al te haastige dood ontrukte haar aan onze liefde, doch de dood verrast zulke zielen niet, die zich aanhoudend ten dienste stellen van het goede

Dierbare Echtgenoot, Kinderen en Familieleden, mijn loopbaan is ten einde veeleer dan ik gedacht had. God heeft het zo gewild, dat zijn H. Naam gezegend zij. Bewaart mijn aandenken in uw hart, niet door het storten van tranen, die de overledenen niet kunnen helpen maar door uw gebeden. Ik zal U in de hemel ook niet vergeten.

Jezus, Maria, Jozef.

300 d. afl.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

OM UW GEBEDEN EN BLIJKEN VAN GENEGENHEID.

DANKT U HARTELIJK DE ROUWENDE FAMILIE.

Drukkerij J. VAN MOLLE-PIESSENS, Londerzeel.