

Die ouderdom is eene eerekroon voor dezen die
den rechten weg bewandelen. Prov. XVI.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

ANDRÉ COSYNS,

WEDUWNAAR VAN

ROSALIE DEKONINCK

geboren te Everbeke, den 2 Januari 1816 en
aldaar overleden den 27 November 1909.

Versterkt door de HH. Sakramenten

Laat ons in zijne dood de schikkingen Gods aan-
bidden, de oostandvastigheid van dit leven over-
wegen en met gerust geweten het eeuwig leven
afwachten.

H. FRANC. VAN SALES

Hij was eenvoudig en rechtzinnig, godvreezend
en afkeerig van het kwaad, hij heeft christelijk de
plichten van zijnen staat volbracht en hij heeft zijn
brood in ledigheid niet geëten. Prov. 31.

Vaartwel beminde kinderen, weent niet over
mijne dood, ik sterf maar mijne vriendschap en
sterft niet. Ik zal u in den Hemel beminnen, gelijk
ik u op aarde bemind heb, hetgeen ik u vraag is
mij willen indachtig te zijn in uwe gebeden.

Elkeen bidde voor den overledene de akten van
Geloof, Hoop en Liefde. 7 jaren 7 quadr.

Zoet hert van Maria wees mijne zaligheid.
300 dag. all.

R.

I.

P.

Druk. Arm. Depessemier, Everbeke.