

Zalig is de mensch, dien God bereid zal vinden, wanneer Hij hem rekening zal komen vragen. Matth. XXIV 15

Bid voor † de ziel

van

**Clementine COSYNS,**

echtgenoot van

**JOSEPH BAKKAUS,**

Geboren te Everbeke, den 9 Februari 1861  
en aldaar overleden  
den 4 November 1935.

In haar langdurig lijden heeft zij den mond niet geopend om zich te beklagen. Uw vertroosting, o Heer, hebben haar hart vervuld, in evenredigheid van haar smarten. Ps. XCIII 19

De goedheid van haar hart en de aantrekkelijkheid van haar inborst maakten haar een voorbeeldige echtgenoot en moeder; ook wordt zij diep betreurd. H. Ambr.

Bemide Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen; ik vraag u geen tranen maar gebeden; vergeet mijn zuchten niet; denkt aan hetgeen ik geleden heb en aan de zorgen die ik voor u gehad heb; bidt voor de rust mijner ziel.

Bermhertige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust. 300 d. afl.

---

*Everbeke. druk Depessemier Vanderdonckt*